

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven...



Goede kerstdagen
en
een gezegend 2013

Teña tian-jañahary tatôboe ôloño jiaty ambôny tany kay nameny Zanany lahifôkôna...

Beste familie en vrienden,

We zijn nu een half jaar terug in Nederland. Langzamerhand beginnen we onze draai weer te vinden. We willen jullie hartelijk bedanken voor alle steun die we ook het afgelopen jaar weer mochten ontvangen.

Zo vlak voor het einde van het jaar is er nog geweldig nieuws te melden vanuit Madagaskar: onlangs is de Jezus-film in het Betsimisaraka Avaratra opgenomen! Mariette, een van de vertaalsters, bracht haar vreugde zo onder woorden: 'Mijn blijdschap reikt verder dan de hemel! *Isôrana Jesosy!*' ofwel: Dank aan Jezus! Graag vertellen we u er meer over in de volgende nieuwsbrief.

Hartelijke groet,

Jeroen, Joanne, Chiel, Ilse en Jiska van der Vlist
Hei- en Boeicopseweg 129
4126 RG Hei- en Boeicop