



Beste lezer,

De zomer ligt weer achter ons - al genieten we nog even van heerlijke zomerse temperaturen - en we staan weer aan de start van een nieuw seizoen. Ik heb de indruk dat de tijd werkelijk voorbij vliegt! Dan is het goed om weer even terug te kijken op het afgelopen half jaar en wat er allemaal is gebeurd en dat wil ik in deze brief doen.

In maart ben ik weer drie weken naar Madagaskar geweest. Er was opnieuw een grote workshop georganiseerd waar zeven vertaalteams bij elkaar waren gekomen om ieder met een consultant weer een deel van hun vertaling na te kijken. Mocht je het bericht daarover op de site nog niet gelezen hebben, dan kan dat alsnog [hier](#). De moeite waard als je wilt weten hoe God aan het werk is in Madagaskar!

Qua werk zijn er een paar dingen veranderd.

Voor de Seed Company, de veldorganisatie die het project in Madagaskar financiert, ben ik supervisor geworden van drie collega's met wie ik in Madagaskar samenwerk. Dit brengt naast meer verantwoordelijkheid ook een aardige administratie met zich mee en vergaderingen via Skype met drie andere supervisors. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor de dertien vertaalconsulenten die werken in Frans- en Portugeessprekend Afrika. Daarnaast ben ik in februari ook begonnen met een betaalde baan, om het financiële tekort waarover je in [de vorige brief](#) kon lezen, op te vangen. Ik ben lesvervanger geworden op De Passie, de evangelische school voor voortgezet onderwijs, in Utrecht. Dat betekent dat ik in de klassen 1, 2 en 3 lessen opvang die anders zouden uitvallen doordat de docent ziek is of een cursus of vergadering heeft. Niet altijd eenvoudig en alles bij elkaar is het behoorlijk druk, maar ik vind het erg leuk om weer in het onderwijs te werken en ook werk buitenshuis te hebben. Bijzonder is het dat De Passie mij de gelegenheid biedt om mijn werk voor Wycliffe voort te zetten en dat ik door het schooljaar heen nog

steeds een aantal keer op reis kan om mijn werk in Afrika te doen. En zo ga ik 8 september weer voor 2,5 week naar Madagaskar.

Gebedspunten

Ik wil deze keer met name gebed vragen voor de toenemende onveiligheid in Madagaskar. Het is voor ons misschien moeilijk voor te stellen wat een logistieke operatie zo'n grote workshop is, waar zeven verschillende teams, zo'n 35 mensen, uit allerlei delen van het land moeten komen. Het is niet zo eenvoudig als hier, waar je gewoon de auto, bus of trein kunt pakken. De infrastructuur in het land is zo slecht dat dit iedere keer weer voor veel uitdagingen zorgt. Treinen zijn er niet, en wegen zijn vaak erg slecht van kwaliteit. Zo kon één team niet komen omdat de weg ondergelopen was door de vele regen die gevallen was. Een ander team moet een deel van de route per MAF-vliegtuig afleggen en een ander team woont zo afgelegen dat ze opgepikt worden door een helioper van Helimission en naar de hoofdstad gebracht worden. Vandaar nemen ze het lokale openbaar vervoer, de taxi-brousse. Die vervoert vaak

anderhalf keer zoveel mensen als er zitplaatsen zijn... De reis van de hoofdstad naar Tulear in het zuiden duurt zo'n twaalf uur en gaat

over slechte wegen over de hoogvlakte, door de heuvels met talloze haarspeldbochten en grote, onherbergzame gebieden. Met name in het zuiden zijn deze bussen met hun passagiers een geliefd doelwit van bewapende bendes die geweld niet schuwen. Zo zijn er 22 juni 31 doden gevallen waaronder 10 kinderen door een aanval van zo'n bende. En door de economische achteruitgang en instabiliteit zie je dat mensen steeds vaker hun toevlucht nemen tot geweld.



Joanne

Van het tfc

Dankbaarheid overheerst: op de oproep in januari is positief gereageerd, waardoor het structurele tekort met de helft is afgenomen.

Nieuwe actie: lege flessen voor Missie Madagaskar

Als tfc vroegen we ons af of we niet iets konden organiseren, zodat de achterban op een simpele manier het werk van Missie Madagaskar financieel kan steunen.

Herkent je dit: Je gaat statiegeldflessen inleveren in de supermarkt. Naast het apparaat hangt een kartonnen doos met het verzoek om het bonnetje vooral daarin te doneren. Goede actie! Het gaat om een klein bedrag, je voelt het eigenlijk niet in je portemonnee en je draagt een klein stukje bij aan het goede doel. Regelmatig verschijnt de tussenstand: €650,- voor Woord en Daad, €410,- voor stichting Hulphond enz. Iedereen blij...

Vele kleintjes maken één grote...

Wij dachten: stel nu dat het goede doel Missie Madagaskar zou zijn. Wat zou het mooi zijn als we samen deze bonnetjes doneren in een 'virtuele kartonnen doos', met als goede doel: Missie Madagaskar. En dat kan nu!

Hoe gaat dit in zijn werk?

Stel: Je levert de flessen in en krijgt een bonnetje van €2,25 retour.

- 1 Stuur ter plekke in de supermarkt - of later thuis - een bericht met de tekst: **MM 2,25** naar 0653828469 (Whatsapp of SMS) of willemvandewetering@gmail.com. Lever het

bonnetje gewoon in bij de kassa, en ontvang hiervoor het geld.

- 2 Het doorgegeven bedrag wordt geregistreerd op een centrale lijst.
- 3 Periodiek (1x per kwartaal) wordt het gespaarde bedrag opgeteld en ontvang je een bericht om het bewuste bedrag over te maken t.n.v. Missie Madagaskar.

De kracht:

- Klein bedrag, veel mensen. Vele kleintjes maken één grote.
- Eenvoudig te doneren.
- Continuïteit. We bezoeken immers wekelijks de supermarkt.
- Je driemaandelijkse gift is aftrekbaar voor de belasting.

Laten we dit samen een kans geven. Als we hiermee het financiële tekort kunnen opvullen dan kan dit mooie werk doorgang blijven vinden.

Je kunt per direct beginnen om op deze manier te doneren. Let op: de eerste keer graag bij het bericht uw *naam* en *e-mailadres* vermelden.

Jij doet toch ook mee?!

*Namens het tfc,
Willem van de Wetering*

Om het werk op de lange termijn te blijven doen, blijven er giften nodig. Wil je geven, dan kan dat op NL68 RABO 0378 3069 79 t.n.v. Wycliffe-comité Van der Vlist of via [deze link](#).

Wil je meebidden voor het werk in Madagaskar, schrijf dan via tfcmissiemadagaskar@gmail.com naar Tanneke. Je zult dan regelmatig gebedspunten toegestuurd krijgen, zodat je gericht en concreet voor het Wycliffe-werk kunt bidden.